



Nieuwsbrief nummer 19. 27 januari, schooljaar 2016-2017



Beste ouders/verzorgers,

Een beroemde schrijven op de Troelstraschool!

Afgelopen woensdag had de Pieter Jelles Troelstra de eer om kinderboekenschrijver Dolf Verroen te ontvangen. Wat een ontzettend leuk bezoek van een fantastische schrijver! Dolf las voor uit eigen werk o.a. over *een ontevreden prinses*. Daarna hadden kinderen de mogelijkheid om hem allerlei vragen te stellen. We zijn er trots op dat hij onze gast was deze dag en hopen dat hij nog veel fantastische boeken schrijft de komende jaren!

Het voorleesontbijt met schrijver Dolf Verroen.

De schrijver Dolf Verroen kwam bij ons in de klas met een zwarte tas. Het eerste dat hij deed was een verhaal voorlezen genaamd: *De ontevreden prinses* (het had wel een goed einde). Toen hij het had voorgelezen vertelde hij zijn levensverhaal. Hij vertelde over zijn vriend

Kees die in de tweede wereldoorlog zijn vriend niet meer mocht zijn en dat hij hem nooit meer heeft gezien.

Daarna kwamen de vragen één vraag was: 'Hoe oud bent u?' Hij antwoordde: '88 jaar'. Toen vroeg iedereen een handtekening en vroeg iemand weer iets interessants: 'hoeveel boeken heeft u geschreven?' En als allerlaatste antwoordde hij: '170'.

Tekst: Iman uit groep 7A



Roukaya, Meysa en Amber lezen voor in de 2 plus klas, en meester Dick bij het voorleesontbijt.

Wat hebben wij geluk deze week!

En het past ook zo mooi bij het thema "bibliotheek", waar we volop mee aan het werk zijn.

De 2 plus klas wil jullie heel erg bedanken voor het voorlezen.... en wie weet... tot een volgende keer!



Muzieklessen

Op **8 februari** geven de kinderen van de groepen **6A, Mg en Mh** een **eindpresentatie** van de muzieklessen die ze hebben gehad van de muziekschool. De kinderen en de docenten van de muziekschool zouden het heel erg leuk vinden als u komt kijken naar deze presentaties in de speelzaal.

De tijden zijn:

09.15-09.45: groep 6A

10.00-10.30: groep Mg

11.00-11.30: groep Mh



Een echte van Vincent Gogh



Een echte Quinta Meijer

Vincent van Gogh

Quinta Meijer uit ME liet zich inspireren door Vincent van Gogh. Het resultaat is deze prachtige tekening.

Voorlichting Weerbaarheid Hanneke Poot.

De voorlichting van **Hanneke Poot** was erg interessant en leerzaam. De opkomst van ouders was top. Ik denk dat ieder ouder profijt heeft gehad aan deze kennis.

Zo werd heel duidelijke uitgelegd hoe je de opvoeding van je kinderen dient aan te pakken, en op welke momenten je actie moet ondernemen. In deze sessie zijn er veel voorbeelden genoemd waarin je zelf heel snel kunt herkennen. Zo werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe de prikkels in de hersenen worden verwekt, Hoe belangrijk de bewegingen zijn, en wat de reactietijd van een kind kan zijn. Met deze aspecten besef je heel snel dat het opvoeden van kinderen een totaal ander vak is dan *voeden*. De kennis die je hierbij opdoet kan je helpen in het begrijpen van je kind en jezelf om zodoende de regie te hebben. Deze punten kun je makkelijk toepassen in de praktijk, en je zult zien dat het resulteert.

Zo heb ik bijvoorbeeld voor het eerst geleerd hoe de reactietijd van een kind verloopt. Dit heb ik toegepast en ook daarop gelet, en ja hoor...! Het werkt echt.

De voorlichting was heel interessant en is voor ieder ouder een aanrader. Als ouder kennis opdoen in het opvoeden van je kind, is gelijk aan het investeren in de ontwikkeling van je kind.

Khalid Hamdan

Vader van Walid en Safae.



Schaatsen

De kinderen uit de groepen 5-6 en 7-8 hebben afgelopen woensdag schaatsles gekregen op het Osdorpplein.

Jammer dat het geen natuurijs was, maar het schaatsgevoel was er weer even.

Visjes

Nouhaila El Omouri heeft aan de eisen voor het zwemdiploma **A** en Cheryne Akalai heeft aan de eisen voor het zwemdiploma **B** voldaan. **Gefeliciteerd!**



VOORLEZEN, ELKE DAG EEN FEEST!

Kinderen zijn nooit te jong om te worden voorgelezen. Al heel snel vinden ze het **leuk** om met papa of mama plaatjes te bekijken en naar de bijbehorende verhaaltjes te luisteren.

Voorlezen is **enorm belangrijk**. Het is gezellig en schept een band. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal.

Voorlezen helpt kinderen de wereld te **ontdekken**.

Voorlezen maakt dat kinderen later zelf graag **gaan lezen**.

In elk gezin zou voorlezen een **dagelijkse gewoonte** moeten zijn.

Het plezier zit in de **herhaling**. Van sommige prentenboeken krijgen kinderen maar geen genoeg. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.

